

Van proberen kun je leren!

Ik kan het nóg niet!

Als ik een fout maak, ben ik aan het leren!

Iedereen kan groeien!

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.

Je kunt ergens beter in worden door te blijven oefenen.

Iets wat ik nu moeilijk vind, kan ik door veel te oefenen straks makkelijk vinden.

Iedereen maakt fouten.

Als ik ergens flink voor geoefend heb en het lukt, ben ik extra trots op mezelf.

Van een niet-helpende gedachte kan ik een helpende gedachte maken.

Ik ga uit mijn comfort zone om te leren!

Ik mag om hulp vragen, daar groei ik van!

